

Kockums med våra egna ord

Goda historier från "den tid som en gång var" och finare viner har en sak gemensamt. Båda kräver en viss mognad för att skänka sin brukare full tillfredsställelse. Den optimala mognadsgränsen på våra historier om Kockums hade tydligen uppnåtts vid en torsdagsträff i vår studiecirkel hösten 2003. Sjöfartsmuséet i Stockholm sökte efter varvsberättelser till en blivande årsbok, turen var kommen till Kockums och en redaktör skulle besöka oss i ärendet. Då cirkeldeltagarnas nedskrivna minnen om varvet låg i – mer eller mindre – prydliga högar tillsattes en arbetsgrupp, bestående av John-Erik Olsson, Sune Nilsson, Peraxel Nilsson och Karl-Erik Karlsson, för att "plocka fram" alsterna och presentera dem på ett värdigt sätt för redaktören. Därmed var stenen i rullning och inget kunde hindra den.

Vi återupptäckte våra egna berättelser (här kan man tala om en hög bouquet) och förvånade oss över att epoken, Kockums i Malmö, redan var på väg att skrivas in i Glömskans blanka liggare, trots att inte ens tjugo år hade gått sedan de vackra lyxkryssarna Jubilee och Celebration lämnade varvet.

Tankarna på att "torgföra våra minnen" hade funnits länge och nu tog de ny fart. Vi smakade på ordet "bok" och ryggade inte ens för de svårigheterna. Arbetsgruppen blev en redaktionskommitté och Peraxel Nilsson fick i uppdrag att skissa på ett bokomslag och skriva en kort historik om Kockums. Bilderna kommer dels från Kockums arkiv (som Malmö Stadsarkiv förvaltar på ett förtjänstfullt sätt) och dels från Metallklubben på Kockumsområdet. Några av artikelförfattarna har dessutom satt egna bilder till sina bidrag.

Boken tillägnas alla de många tiotusentals kockumiter som under årens lopp jobbat på Kockums Gjuteri och Mekaniska Verkstad vid Kärleksgatan och Kockums Mekaniska Verkstad och Varv nere vid Västra Hamnen.

Innehållsförteckning

Förord Inledning En kort historik om Kockums.

Peraxel Nilsson: Om min barndom och den första tiden på Kockums.

Gustaf Malmquist: Om miljö, arbete och lärlingsutbildning på Kockums.

Sven Andersson: I svetsningens barndom.

John Andersson: Berättelser om fartygsreparationer och annat.

Sven-Erik Andersson: Tankar om arbetsmiljön, Oskar Lerkén Andelsföreningen på Kockums, Oskar Lerkén Pannverkstaden från 1941 till 1984.

Bengt Lindström: På kontor och förråd.

Tore Persson: Tankar om och kring Kockums.

Bengt Hansson: Mitt liv på driften.

Sune Nilsson: Något om varvets utbyggnad och den utländska arbetskraften.

Sune Nilsson: Ur en anteckningsbok.

Claes Ohlsson: Snabba beslut och stora förändringar för Snickarverkstaden.

Claes Ohlsson: Däckshus och däckshusstationen vid docka 14.

Hans Nilsson: Den fackliga vägen.

John-Erik Olsson: Kockumsrapporten 1969-1970, en milstolpe i företagsdemokrati.

John-Erik Olsson: I rök och damm, Egon Rosefors Kockumsminnen, Bo Lundh Från krukmakeri till varvsindustri.

Leif Polborg: Mitt Kockum.

Alf Andersson: Mina minnen från Kockums.

Oskar Pettersson: Om tid och pengar på Kockums.

Lennart Jönsson: Kort om sport. Lennart Jönsson: I augusti 1960.

Kjell Rosquist: En "hoppjerka" som fann sin plats på Kockums.

John Liljegren: Om nitning, svetsning och arbetsmiljöproblem.

Ingvar Zetterberg: Min första dag på Kockums.

Peraxel Nilsson: Från planka till personalpolitiskt program.

Peraxel Nilsson: En jul att minnas.

Peraxel Nilsson: Avslutning.